

*15-daagse exclusieve reis door Cambodja, Laos en Vietnam met strandverblijf in het luxueuze Ana Mandara Hue.*



**Dag 1: België - Ho Chi Minh - Siem Reap**

Vertrek per Thalys trein (van Airfrance) naar de luchthaven van Charles de Gaulle voor de non-stop vlucht naar Saigon.

**Dag 2: Siem Reap (L-D)**

Bij aankomst in Saigon transit en overstap op de korte vlucht naar Siem Reap. Aankomst in Siem Reap en transfer naar het centraal gelegen Mémoires d'Angkor Boutique hotel.

Vandaag bezoeken we de streek van het immense Tonlé Sap-meer met een oppervlakte die naargelang het seizoen kan groeien van 2.500 tot 12.000 m<sup>2</sup>. Het is het grootste zoetwatermeer van Zuidoost-Azië en werd door de Unesco erkend als biosfeerreservaat. De bevolking past er zich aan de natuurverschijnselen aan en woont er in paalwoningen van soms meer dan 4 meter hoog. Duizelingwekkend!



We eten onze picknick bij de inwoners op en hebben daardoor de gelegenheid om contact te leggen met de zeer vriendelijke lokale bevolking. Deze namiddaguitstap in volle natuur, langs en op het water, heeft een weldoend

effect na de vlucht. Terugkeer naar het hotel.



Avondmaal in het hotel. De begeleider komt vanavond langs om het geld voor de fooienpot op te halen (100 USD per persoon voor de hele reis).

**Dag 3: Siem Reap (B-L)**

Na het ontbijt, vertrek per 'moto-charrette' - een lokaal vrij ludiek vervoermiddel - waarmee we vlotter door het grote tempelcomplex kunnen rijden (1 moto-charrette per 2 personen).



We beginnen onze bezoeken met de machtige Ta Phrom tempel. Deze tempel werd niet gerestaureerd maar bewust verder aan de natuur overgeleverd opdat bezoekers in de huid van de ontdekkingsreizigers

zouden kunnen kruipen die het westen met Angkor lieten kennismaken.



We eindigen het bezoek met Angkor Wat, de meest bekende en tevens één van de meest harmonieuze tempels van Angkor.

De architectuur van Angkor Wat geeft een beeld van de grootsheid van het Khmer-rijk tijdens de 12<sup>de</sup> eeuw.



Hierna keren we terug naar de stad voor de lunch.



In de namiddag gaan we naar de Bayon tempel, in het centrum van de

hoofdstad Angkor Thom. Deze tempel staat gekend om zijn torens met geheimzinnig glimlachende gezichten.

We trekken vervolgens naar het Olifantenterras (dit 350 meter lange terras met een hoogte van 3 meter dankt haar naam aan de talrijke olifantenstandbeelden die het versieren) en het terras van de melaatse Koning Phimean Akas.



Terugkeer naar het hotel om ons op te frissen. Geen georganiseerd avondmaal vandaag om iedereen de kans te geven zelf een restaurant uit te kiezen in Siem Reap. De stad biedt immers een waaier aan restaurants met voor elk wat wils.

#### **Dag4: Siem Reap-Luang Prabang (B-L-D)**

Na een rustig ontbijt vertrekken we naar de markt van Siem Reap. Hier gaan we kijken wat voor vreemde waren ze gebruiken in de Khmer keuken. Hierna vertrekken we naar het zuster hotel van Memoire Hier onder de leiding van een hotel chef leren we hoe een klassieke Khmer maaltijd voor te bereiden.

Het personeel helpt ons graag de geheimen gember, galangal en andere kruiden te ontdekken.

Na onze maaltijd trekken we richting luchthaven voor onze vlucht naar Luang Prabang in Laos. Ter plaatse tegen betaling ontvangt men een toeristen

visum. Na de immigratieformaliteiten vertrek naar het hotel Grand Luang Prabang. Dit hotel geniet een rustige ligging in het oude domein van het Xienkeo Paleis van Prins Phetsarath. Het biedt grote tuinen met zwembad en een fantastisch zicht op de Mekong-rivier en de omliggende bergen.



Diner in het hotel.

### Dag 5: Luang Prabang (B-L)

Diegene die het wensen worden vroeg gewekt om iets unieks te beleven. Bij dageraad verlaten de monniken met bedelkommen hun tempel.



Blootsvoets en gehuld in saffraankleurige gewaden gaan ze op zoek naar de offers van de lokale bevolking.

Na dit onvergetelijk schouwspel bezoeken we de ochtendmarkt en keren daarna terug naar het hotel voor het ontbijt.

4

We bezoeken vandaag het stadje Luang Prabang dat door de Unesco tot werelderfgoed werd uitgeroepen en vroeger de hoofdstad van het 'Rijk van de 100.000 olifanten' werd genoemd.

De stad is verschillende malen tot de grond vernield geweest maar heeft altijd haar glorie en mystiek kunnen bewaren.

In 1990 kwamen er amper 300 toeristen per jaar - nu zijn er dat al veel meer. Het zijn voornamelijk de koloniale charme, vergulde tempels en authentieke Aziatische ervaring die steeds meer reizigers weten te bekoren.

We bezoeken de stad per open wagens en laten ons overrompelen door grote en kleine indrukwekkende tempels.



We bezichtigen eveneens het voormalige Koninklijk Paleis dat nu het Nationaal museum herbergt. Het paleis werd in 1904 gebouwd door koning Sisavang Vong en stelt vandaag voornamelijk kunst en juwelen tentoon.



Lic 7237



We wandelen vervolgens verder richting de Wat Mai, de Wat Sene gekend om zijn vergulde gevel en de Wat Xieng Thong, de meest gefotografeerde tempel van de stad.



Na de lunch in een lokaal restaurant trekken we naar de waterval van Kuang Sy op 32 km van Luang Prabang. Deze waterval is midden in de jungle gelegen. Langs karstformaties loopt het water in natuurlijke baden van verschillende kleuren.



Men kan hier een frisse duik nemen in een uniek en weelderig kader.



Retour naar Luang Prabang.

Diegenen die het wensen kunnen onder begeleiding van de gids de Phusi berg opgaan; deze beklimming wordt beloond met een prachtig panorama over de Mekong en de Nam Khan-rivier. Een aanrader bij zonsondergang.



Na de daling aan de andere kant van de berg komen we terecht op de zeer levendige avondmarkt waar dagelijks de verschillende etnische minderheden uit de streek hun waar te koop aanbieden. We keren terug naar het hotel om ons op te frissen en keren dan met de tuk tuks naar de stad.

Er is hier eveneens een overvloed aan restaurants (lokaal en internationaal). De open wagens blijven tot 21u ter onzer beschikking. Wie later naar het hotel wenst terug te keren, vindt makkelijk transport.

### **Dag 6: Luang Prabang - Muang Ngoi (B-L-D)**

Vertrek in de vroeg ochtend richting het Noorden. Vandaag laten we de tempels achter ons en gaan we richting platteland om het hedendaagse Laos te ontdekken. We ontmoeten vandaag verschillende bergvolkeren: Khmer, Leu Hmong's en Kamu's.



Elke minoriteit heeft een eigen levensstijl en klederdracht.



Het is een onwaarschijnlijke kans om deze minoriteiten in hun eigen leefomgeving te leren kennen en de Laotiaanse realiteit van dichtbij mee te maken.

De dorpelingen zijn soms schuw (velen hebben nooit buitenlanders ontmoet) maar zijn steeds vriendelijk.

In Nong Khiaw hebben we vanaf de brug over de Nam Ou een prachtig zicht over de omgeving.

Daar er hier geen wegen meer zijn, stappen we over op prauwen en zetten we onze weg voort op de rivier.

We varen langs dichtbeboste oevers en tussen kalksteenrotsen.



Deze streek is nog ongerept en nog lang niet overspoeld door het massatoerisme.



We stoppen in het dorpje Muang Ngoi en overnachten in een sympathieke guesthouse.

Het biedt knusse houten bungalows met een kleine badkamer en een (Westers) toilet. Eenvoudig maar zeer proper.



Het dorp telt een paar straten en heeft pas sinds april 2013 elektriciteit.

We bevinden ons hier in een afgelegen gebied. Een speciale doch ook authentieke en zeer charmante beleving.



**Dag 7: Muang Ngoi - Dien Bien Phu (B-L-D)**

Wie vroeg opstaat kan hier ook de monniken voor het ochtend gebed gade slaan.



We zetten onze boottocht op de rivier verder richting Vietnam door een van de mooiste gebieden van Azië.



Vanop de boot is het leven langs het water als een constante stroom van authentieke beelden: onvergetelijk!



We zien kinderen die in de rivier spelen, vissers die hun netten bewerken, waterbuffels en soms ook goudzoekers.



Kortom, schouwspelen die op ons netvlies blijven branden en vele mooie foto's opleveren.



In het dorpje Muang Kua nemen we onze laatste Laotiaanse lunch.



Hierna rijdt onze bus ons door de bergen naar de kleine grenspost met Vietnam.



Voor het diner maken we nog een wandeling in het oude Hanoi. Overnachting in het luxueuze Melia hotel gelegen in het oud centrum.



### **Dag 9: Hanoi-Halong Bay (B-L-D)**

Vertrek richting Halong Bay de bekendste trekpleister van Vietnam waar we rond de middag aan boord gaan van ons cruise schip.

De reis begint met een cocktail op het dek en een voorstelling van de cruise.

Na de grensovergang zakken we af richting Dien Bien Phu. De Fransen leden hier 'de' nederlaag in de 'Guerre d'Indochine'

Overnachting in het eenvoudige Muong Thanh hotel. Avondmaal in het hotel.

### **Dag 8: Dien Bien Phu-Hanoi (B-L-D)**

Korte kennismaking met het oorlogsverleden van de stad met bezoeken aan het oorlogsmuseum en de plaats waar de Fransen zich overgaven. Lunch voor het vertrek naar de luchthaven. Vlucht Dien Bien Phu-Hanoi. We beginnen ons stadsbezoek bij het imposante mausoleum van Ho Chi Minh (buitenkant) op het Ba Dinh plein. We doen vervolgens ook nog de Pagode met 1 pilaar aan en de tempel van de Literatuur.



Gedurende deze cruise genieten we van het magnifieke landschap en ontdekken we verschillende drijvende dorpen.

Op de bovenste brug is er een groot zonneterras en een gezellige bar.

Op het menu staan geregeld garnalen, krab en vissen uit de baai op het menu.

Overnachting aan boord.



**Dag 10: Halong Bay - Hoi An (B-L-D)**

Bij het ochtendgloren krijgen we op de brug van ons schip een les in Tai Chi. Nadien vaart de boot langzaam af richting Dinh Huong en Tuan Chau. De laatste mistsluiers die tussen de rotsformaties blijven hangen zijn het beeld dat ons zal bijblijven van een zeer gevarieerde reis door Indochina.



Tijd voor vertier want we leren met de de 'thúng chai' te manoeuvreren (een soort grote ronde gevlochten mand waar de vissers mee varen)

Per boot varen we vervolgens de Cua Dai op en leren de verschillende technieken om netten en vallen aan te leggen. Heerlijke vismaaltijd aan boord als afsluiter.

Na ontscheping rijden we richting Hanoi waar we de rechtstreekse vlucht naar Danang nemen.

Hierna rijden we naar het Almanity Hotel waar we in een 'zen' sfeer overnachten. Diner in het hotel.

**Dag 11: Hoi An (B-L)**

Vandaag maken we kennis met landbouwers en vissers, kortom met de Vietnamese samenleving op het platteland.

Per fiets bereiken we eerst een aantal afgelegen boerderijen waar we de traditionele landbouwmethodes leren kennen.



Terugkeer naar het hotel om ons op te frissen. Hierna trekken we de oude stad in.



Deze wordt gekenmerkt door handels- en woonhuizen met een typische bouwstijl (houtwerk zonder nagels en dakpannen van gebakken aarde).

Elk gebouw beschikt bovendien nog over een patio waar we het werk van de vele katoenwevers (een specialiteit van Hoi An) kunnen bewonderen.

Vrij avondmaal om van de vele restaurants, terrasjes en winkeltjes te genieten.

### Dag 12: Hoi An - Hue (B-L)

Na het ontbijt trekken we naar de keizerlijk hoofdstad Hue. Lunch in Hue. Deze stad met meer dan 1000 jaar geschiedenis heeft een mooie citadel - kopie van de Verboden Stad van Beijing. We bezoeken de stad en de citadel per driewieler.



Vertrek naar het schitterende Ana Mandara Resort, gelegen aan het strand, op een 30' min. rijden van Hue stad. We logeren in mooie kamers met groot balkon/terras met dag bedden.



Vrije avondmaal.

### Dag 13: Hue (B-D)

Hue is alom bekend om de graftomben van de keizers van de laatste dynastie. Deze begraafplaatsen zijn - voor een perfecte harmonie - altijd opgezet volgens de regels van de Feng shui en zijn werkelijk grandioos. We bezoeken de graven van Ming Manh en van Khai Dinh, een van de meest excentrieke keizers van de laatste dynastie. De mix van Aziatische en Franse stijlen is verbazingwekkend.



Terugkeer naar ons hotel en vrije lunch en namiddag om te genieten van ons prachtige resort aan de rand van het strand.



's Avonds genieten we nog van een heerlijk afscheidsdiner in het hotel.



#### **Dag 14: Hue-Parijs (B-L)**

Vrije dag in het resort. Een aanrader is om het vissersdorpje naast het hotel te bezoeken. Er zijn geweldige foto's te maken en de bevolking is er zeer gastvrij.



U kunt uiteraard even goed genieten van een rustige ochtend in het resort.



De kamers moeten om 12u ontruimd worden maar we kunnen na de middag nog verder genieten van de gemeenschappelijke ruimtes zoals het zwembad.



Na de check-out nemen we een zeer late en uitgebreide lunch op een toplocatie. Vertrek naar de luchthaven en vlucht met connectie op de internationale vlucht naar Parijs.

#### **Dag 15: Parijs - België**

Aankomst in Parijs en vertrek naar Brussel per trein.