

IRAN

11-DAAGSE COMPLETE RONDREIS
DARIUS EN XERXES ACHTERNA



Waarom Iran?

Maak kennis met Iran, een land met een eeuwenoude beschaving. U bezoekt de overblijfselen van het roemruchte Perzische rijk, met als hoogtepunten Isfahan en Persepolis. Voel de devotie van de pelgrims in de heiligdommen van Shiraz, de uiterst vriendelijke bevolking en bewonder de verfijnde schoonheid van architectuur, tegelwerk, miniaturen en kalligrafie. Niet alleen Isfahan en Persepolis staan op het programma, maar ook Yazd, Nain, Qom en Kashan. U gaat een zeer volledige rondreis tegemoet.

Ongelooflijke cultuurschatten, een afwisselend en imposant landschap en een gastvrije, cultureel zeer hoogstaande bevolking. Eén van de veiligste bestemmingen die u momenteel kunt bezoeken.

U zou het misschien niet denken, maar we hebben het over Iran. Na een bezoek aan dit land staat geen enkel vooroordeel meer overeind.

Nooit eerder bestond er een wereldrijk van deze omvang! Na de eerste veroveringen van Cyrus de Grote in 550 v.Chr., strekte het Perzische Rijk zich in 50 jaar tijd uit van de Middellandse Zee tot aan de Indus! Maar er ontstond samenhang door een geheel nieuw ideaal: respect voor verschillende culturen onder één heerser.

Darius De Grote – Persepolis.

Een bezoek aan Iran is niet compleet zonder Persepolis te zien. Hier stond het hart van het Perzische rijk, de bakermat van de westerse beschaving. De Achaemeniden beschouwden zichzelf als de gerechtvaardigde koningen en bouwden een rijk op dat in voorspoed en tolerantie leefde. Zij regeerden hier 2 eeuwen.

Alexander de Grote maakt hier in 330 voor Christus op zijn veroveringstocht door het Midden-Oosten een einde aan, maar in deze vallei zijn de resten van het grote paleis van de Perzische koning Darius de Grote nog goed te zien. De treden van de trappen die toegang geven tot het paleis zijn heel rijkelijk versierd met één van de mooiste verzamelingen bas-reliëfs uit de kunstgeschiedenis. Nu bezoeken trotse Iraniërs dit bewijs van hun rijke geschiedenis.

De voorbije jaren kwamen onze cultuurklanten terug met enthousiaste verhalen over de hartverwarmende contacten met de vriendelijke en zeer hoogstaande Iraanse bevolking; de overdaad aan schitterende steden en cultuurschatten, de imposante berg- en woestijnlandschappen. Dit enthousiasme heeft voor een deel te maken met de algemene versoepeling, sinds het aantreden van de gematigde president Hassan Rohani in augustus 2013. Ook de recente versoepeling van de opgelegde sancties zal de algemene economie en toerisme doen groeien. De nu reeds merkbare toevloed van het internationaal toerisme impliceert een zeer tijdige reservatie van uw gewenste reisdatum voor 2018.

U zal er zich ongelooflijk veilig voelen, te midden van een zeer vriendelijke en fiere Perzische bevolking

“Wie Isfahan heeft gezien, heeft de halve wereld gezien”, aldus een Perzisch gezegde.

Pluspunten

- Betere accommodatie
- Unesco-hoogtepunten van Iran, maar ook minder bekende pareltjes
- 3 overnachtingen in Isfahan
- Bezoek aan het unieke Juwelenmuseum in Teheran
- Alle maaltijden met mineraalwater inbegrepen



Programma

DAG 1:

BRUSSEL - SHIRAZ

Vertrek vanaf Zaventem in de namiddag per lijnvlucht naar Shiraz, via Istanbul. 's Avonds laat onthaal en transfer naar het hotel.

DAG 2:

SHIRAZ

Shiraz wordt de stad van de rozen, de liefde en de nachtegalen genoemd. Het was de woonplaats van de beroemde dichters Saadi en Hafiz uit de dertiende en de veertiende eeuw. Shiraz is na een tumultueus verleden in de achttiende eeuw hersteld en uitgebreid onder Karim Khan Zand. Veel gebouwen dateren dan ook uit die tijd.

Vandaag eerste bezoek aan Shiraz. Bezoek aan een **theologische school**. Shiraz was in de 14^e eeuw het cultureel en artistiek centrum waar kalligrafie en letterkunde bloeiden. Verder bezoek aan de **Nasir al Molk** moskee.



Nasir Ol Molk moskee

Verder wandeling in de Perzische **Eram tuinen**. **Na de lunch** bezoek aan de mausolea van Iraans grootste dichters **Hafez**. Bezoek aan de **bazar Vakil met zijn moskee "Regent"**. Logies in Shiraz.

Vandaag bezoek aan **Persepolis-site**, wellicht één van de oudste steden ter wereld (Unesco). De stad was de ceremoniële hoofdstad van de Achaemenidische koningen (o.a. Darius I en II, Xerxes I en Artaxerxes I).

De bouw ervan begon onder koning Darius I de Grote, rond 500 vóór Christus. Het was nog niet voltooid, toen het 200 jaar later door Alexander de Grote in brand werd gestoken en verwoest werd. Het complex werd nooit herbouwd. Onder de laag puin en as bleven de vele reliëfs goed bewaard, zodat we ze nu nagenoeg gaaf kunnen bewonderen. Hoewel er enkele eeuwen aan is gewerkt, heeft men alles gebouwd en gedecoreerd in de stijl die door Darius was geïntroduceerd.

Doorheen de Poort der Naties, bewaakt door reusachtige gevleugelde stieren, betreden we deze sublieme site. Deze unieke Perzische architectuur is een verwijzing naar de Griekse, Egyptische, Assyrische en Medische kunstvormen, met **uitzonderlijk goed bewaarde basreliëfs**. Wat hier opvalt, is het ontbreken van gewelddadige taferelen. Er staan veel soldaten afgebeeld, maar ze vechten niet en hun zwaarden blijven in hun schede. Dit duidt op gebeurtenissen van menselijke aard: diverse volkeren komen vreedzaam samen en hebben geschenken meegebracht. Een roemrijke en humane beschaving waarop de huidige Perzen nog steeds fier zijn!



Persepolis

DAG 4:

SHIRAZ – PASARGADAE – YAZD

Via een woestijnroute noordwaarts halte aan het graf van Cyrus de Grote in Pasargadae (Unesco) of “Perzisch Kamp”, de oudste residentie van de Achaemeniden, gesticht in 550 v. Chr. door Cyrus de Grote waar hij de Meden verslagen had. Onderweg halte in Abarkouh; bezoek aan een ijskoeltoren.

We komen aan in Yazd, één der oudste karavaansteden van Perzië, opgetrokken in leem en prachtig gelegen in de woestijn. Avondmaal en logies in Yazd.

DAG 5:

YAZD

Volle dag bezoek aan Yazd. In de voormiddag bezoek aan Yazd, met de Rokn od Din Moskee, het Mir Chakmaq plein en -moskee; de Heilige Vuurtempel van de Zoroasters, alsook de Jameh-moskee (=de vrijdagmoskee), één der mooiste moskeeën van Iran. Overnachting in Yazd.



Jameh moskee Yazd

DAG 6:

YAZD - MEYBOD - NAIN - ISFAHAN

Via **Meibod** rijden we naar **Nain** waar we de prachtige **Jameh-moskee** bezoeken. Onderweg houden we halt aan een caravanserail. Aankomst en logies voor **3 nachten in Isfahan**. Isfahan was reeds bewoond ten tijde van de Achaemeniden. In de middeleeuwen was de handelsstad beroemd door zijn zijde- en katoenproductie. Bij de zogenaamde tweede Mongolenstorm in 1388 onder Timoer Lenk werd de stad verwoest en geplunderd.

De regering van sjah Abbas I (1588-1629), die in 1598 Isfahan tot hoofdstad van het Perzische Rijk maakte, vormde een glansrijke periode. Hij liet meerdere moskeeën en andere prachtige bouwwerken neerzetten. In de late namiddag aankomst in Isfahan.

DAG 7:

ISFAHAN

Volle dag bezoek aan Isfahan, de rijkste stad van Iran op historisch vlak (Unesco) en uiteraard **het hoogtepunt van de reis**, de “Parel” van Iran: Bezoek aan het Koninklijk plein Meidan-e-Emam, het op één na grootste, maar ook het mooiste plein ter wereld. Bezoek aan de moskeeën **Masjed-e-Imam**: toparchitectuur van de Safaviden, met geglazuurde mozaïeken en kalligrafie. Iets verder op het plein de zeer verfijnde moskee van **Sheik Lotfollah** en het paleis van **Ali Qapu**, met heel mooie ontvangsruimtes voor buitenlandse gasten. Halte aan de Pol-e-Khaju brug.

's Avonds genieten van het wondermooi zicht op de bruggen over de Zayandeh-Rood rivier. Overnachting in Isfahan.

DAG 8:

ISFAHAN

Vandaag tweede grondig bezoek aan Isfahan, met o.a. bezoek aan de Armeense wijk Jolfa, met de prachtige **Armeense kathedraal Ye-Vank**. Bezoek aan het paleis **Chehel Sotoon** (Unesco) met “zijn 40 zuilen” . Verder naar de brug met de 30 bogen, de Khadju brug, de Chubibrug en de Shahrestangbrug. De Overnachting in Isfahan.



Meidan-e-Emam plein

Na een korte halte in het charmant dorp **Natanz** (moskee der Seldjouken) rijden we naar Teheran via **Kashan** (tapijtweverijen) met zijn **tuinen "Fin"**, schitterende Perzische uitbeelding van het paradijs (Unesco), voorbeelden van traditionele Perzische burgerlijke architectuur: Het **Tabatabaeh** koopmanshuis. Halte in **Qom** (steeds onder voorbehoud), één van de heiligste sjiitische steden van Iran. **Indrukwekkend bezoek!** Tegen de avond aankomst in Teheran.



Qom

Teheran is sinds het eind van de achttiende eeuw de hoofdstad van het land. Het is een moderne stad met weinig oude monumenten. We bezichtigen daarom vooral de musea met hun rijke verzamelingen. Volle dag bezoek aan **Teheran**, met de belangrijkste monumenten. Het **archeologisch museum** (prachtstukken van prehistorie tot de Sassaniden); tevens bezoek aan het fantastisch mooi **Golestan Paleis**. Tot slot het wondermooie **Juwelenmuseum** met topstukken zoals de Pahlavikroon en pauwentroon. U bezoekt hier één van de rijkste diamanten- en edelstenencollecties ter wereld! Na het avondmaal, overnachting.

In de namiddag, terugvlucht naar Brussel via Istanbul.

INBEGREPEN:

- Heen- en terugvluchten Brussel – Shiraz / Teheran – Brussel
- Transfers van en naar de luchthavens in Iran
- Vol pension vanaf eerste t/m laatste ontbijt
- Frisdranken tijdens lunches en diners
- Overnachtingen in goede **** en ***** hotels
- Koffie of thee tijdens lange ritten
- Bagagebehandeling in de hotels
- A/C luxe-autocar voor alle verplaatsingen
- Lokale Engelstalige gids tijdens de rondreis
- Alle entreegelden voor alle vermelde musea en sites
- Nederlandstalige reisbegeleiding vanaf Zaventem

NIET INBEGREPEN:

- Iraans visum
- Fooien voor gids en chauffeur (ca 70€ p.p.)
- Alles wat niet vermeld staat bij “inbegrepen”

De vermelde hotels kunnen gewijzigd worden naar gelijkwaardige categorieën; de volgorde van bezoeken in functie van openingstijden.



GOED OM WETEN

- Om veiligheidsredenen maken we geen gebruik van binnenvluchten. We vliegen met de gerenommeerde maatschappij Turkish Airlines, via Istanbul.
- **Taal**
In Iran is de nationale taal het Farsi, ook wel Perzisch genoemd. Er zijn voldoende mensen in Iran die Engels spreken en je zult vaak worden aangesproken door mensen die graag Engels willen oefenen.
- **Bevolking**
De Iranese bevolking (75 miljoen, waarvan de meerderheid Perzen zijn) heeft gemiddeld een hoog beschaafde leefcultuur. Overal zijn de mensen zeer openhartig en vriendelijk, leergierig, zeer hoffelijk en zeker niet anti-Westers!
U zal er zich overal zeer veilig voelen.
- **Kledij**
Als gast in een land worden lokale gebruiken graag gerespecteerd. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat het lichaam zoveel mogelijk bedekt moet zijn. Mannen kunnen T-shirts en korte mouwen dragen, geen korte broeken.
Vrouwen dragen de verplichte hoofddoek vanaf het moment van landing op Iranese bodem. Advies: een bovenstuk (met lange, driekwart mouwen) dragen tot ruim over de heupen evt. tot de knieën. Wijd in omvang; de vrouwelijke vormen mogen niet zichtbaar zijn. De hoofddoek mag kleurrijk zijn en momenteel is een gedeeltelijke hoofdbedekking reeds voldoende.
Overal in de steden zie je veel jongeren die deze regels niet meer respecteren, en zich nogal hip kleden. Open sandalen of schoenen vormen geen probleem.
- **Keuken**
De Iraanse keuken kent rijst, verse groenten en veel niet te scherpe kruiden, waaronder kardamon, koriander, saffraan en munt. Lams- en schapenvlees maar ook kip worden geserveerd, waarbij het vlees vaak in stukjes door de groenten zit, en ook aan een spies. Vis wordt niet veel gegeten.
- **Lectuur: Reisgidsen:**
 - Olizane: Franstalig en zeer grondig op cultureel vlak.
 - Zeer uitgebreid is de "Guide Culturel de l'Iran" uitgave 2017 (auteur: Patrick Ringgenberg), maar momenteel enkel in Iran te koop.
 - Lonely Planet (Engelstalig)
 - IRAN Ancient and Modern Iran (Odyssey)
 - Domenicus gids. (Nederlandstalig)
 - IRAN (Landenreeks NL)