

PROGRAMMA DE BLAUWE VOGEL RONDREIS

INDONESIE

ONTDEK ALLE HOOGTEPUNTEN VAN DE MAGISCHE EILANDEN **JAVA & BALI** !

Vertrek met De Blauwe Vogel op ontdekking richting de Indonesische eilanden Java & Bali. Tijdens deze 14-daagse reis zal u de verschillende gezichten van Indonesië volledig ontdekken. De rondreis van De Blauwe Vogel is zo afgestemd dat u geen enkel hoogtepunt van deze eilanden dient te missen. Maak uw klaar voor een exotisch avontuur!



DAG 1 – Brussel – Indonesië

Onthaal op de luchthaven van Zaventem door uw Vlaamse Blauwe Vogel begeleider, die u tijdens de volledige reis met raad en daad bijstaat. Vervolgens doorlopen we samen de check-in en vertrekken we vervolgens met de vlucht met Qatar Airways vanuit Brussel, via Doha, naar Jakarta. Elke passagier / gast beschikt aan boord van de vlucht over een privéscherm met enorm veel mogelijkheden. Snacks, drankjes en maaltijden zijn bij deze top-airline onbeperkt inbegrepen. Aankomst op dag 2.

DAG 2 – Jakarta – Jogjakarta (L)

Aankomst in Jakarta en correspondentie naar Jogjakarta met een lokale vlucht. Bij aankomst worden we verwelkomd door onze lokale, Nederlandstalige gids. Transfer naar het Pesta Perak restaurant voor een heerlijke buffet lunch.

Na de lunch is er een batik workshop (1 uur). U bezoekt de batik fabriek en krijgt informatie over het batik proces en de Javaanse filosofie achter sommige patronen. Daarna maakt u zelf een eigen batik ontwerp.

Na deze boeiende workshop is er een transfer naar het prachtige 5-sterren hotel: The Phoenix Jogjakarta – M Gallery. Rest van de namiddag vrij
Overnachting in Hotel The Phoenix Jogjakarta in Deluxe Legacy kamers.



DAG 3 - Jogjakarta (O/L/D)

Ontbijt in het hotel. Om 08h00 vertrekken we naar Prambanan, de wereldberoemde Hindu tempel (Unesco Werelderfgoed)... Dit is het grootste hindoe tempelcomplex ter wereld en werd opgebouwd in de 9e eeuw. Onze lokale gids geeft ons hier een uitgebreide uitleg over het ontstaan van dit grootse complex. Het werd pas in 1811 ontdekt nadat het in de 16e eeuw volledig verwoest werd door een aardbeving. Vandaag de dag zijn de restauratiewerken nog steeds aan de gang.

De Shiva tempel is een tempel van 50m hoog en één van de meest indrukwekkende van het complex. De talrijke reliëfs op de tempel beschrijven

het verhaal van de oude koning Balitung die zichzelf zag als de reïncarnatie van Shiva.

Na het bezoek aan de Prambanan tempel starten we met een ontdekking van de stad met als eerste stopplaats het paleis van de Sultan. Het speciale district Yogyakarta is een sultanaat. Het paleis is dan ook nog steeds de officiële residentie van de Sultan. Aansluitend bezoeken we het waterpaleis (daterend uit de 18de eeuw). We doen dit met het meest gebruikelijke voertuig van de stad: de Becak (of Tuk Tuk) . Jogjakarta is de stad van de wayan ... deze schaduwpoppen worden nog steeds door verschillende families uit leder gemaakt. We gaan kijken hoe deze productie precies verloopt.

Lunch in een lokaal restaurant inbegrepen.

Na de lunch terug naar het hotel voor vrije tijd.

's Avonds vertrekken we voor een voorstelling van het Ramayana ballet. Dit is een kleurrijke dansvoorstelling uit het Javaanse kunsterfgoed, een Indiaas hindoe-liefdesverhaal tussen Rama en Sinta, begeleid door een Gamelan orkest. Diner inbegrepen.

Na de voorstelling en het diner terug naar het hotel.

Overnachting in Hotel The Phoenix Jogjakarta in Deluxe Legacy kamers



DAG 4 – Jogjakarta (O/L)

Na het ontbijt (vertrek om 08h00) staan drie tempelbezoeken op het programma: de Borobudur tempel, de Mendut tempel en de Pawon tempel. De Borobudur is één van 's werelds mooiste tempels. Het is meer dan 1.000 jaar oud en ligt op zo'n 45km van de stad. De negen verdiepingen zijn negen

oefeningen in meditatie ter voorbereiding op de aankomst in het hoogste platform, het hiernamaals. De muren van de Borubudur zijn gebeeldhouwd in basreliëfs en strekken zich uit over meer dan 6km. Het zijn stuk voor stuk taferelen die het leven van Boeddha illustreren. Elk tafereel is een meesterstuk. De 3 hoger gelegen terrassen tellen meer dan 400 stupa's met in elk van hen een Boeddha beeld. Op de hoogste verdieping staat een grote stupa van niet minder dan 40meter hoog. Het bezoek aan deze tempel is, zonder twijfel, één van de hoogtepunten van onze reis. Trek wel comfortabele schoenen aan, want om de top van het complex - het Nirvana - te bereiken moeten we toch een stukje klimmen. Lunch in een lokaal restaurant inbegrepen.

Na de lunch bezoeken we de Pawon en Mendut tempels. Dit zijn kleinere tempels in de omgeving van de Borubudur. Er zijn hier eveneens metershoge Buddha's te zien. Na het bezoek aan de Pawon en Mendut tempel terug naar het hotel voor vrije tijd. Vrij avondmaal en overnachting in het hotel The Phoenix Jogjakarta in Deluxe Legacy kamers

DAG 5 - Jogjakarta – Bromo (O/L) +/-110 km

Na het ontbijt checken we uit en brengt onze bus ons richting het station van Jogjakarta. Hier nemen we de trein richting Kertosono. Aankomst in het station rond 11u en vervolgens rijden we naar een lokaal restaurant voor de lunch. Later rijden we verder de heuvels in, tot aan het Jiwa Jawa Bromo hotel ****. Hier kan u vrij dineren en overnachten we ook.



DAG 6 Bromo – Kalibaru (O/L) +/- 190 km

Na een warme kop koffie of thee vertrekken we om 03h30 naar de uitkijkpost waar we genieten van de, volgens onze bescheiden mening, mooiste zonsopgang ter wereld. Een unieke belevenis. Hierna rijden we verder richting de Bromo vulkaan, waar een groep paardenhoeders ons al zal staan opwachten. U krijgt hier een paardje toegewezen, die u naar de voet van de vulkaan zal brengen. Bij aankomst aan de vulkaan kan u, vrijblijvend, de trappen opklimmen tot aan de top van de vulkaan. De lucht is hier vrij ijl, dus neem uw tijd voor deze klim. Na het bewonderen van de zonsopgang en de klim naar de top van de vulkaan keren we terug naar beneden en ontbijten we in het hotel. Warme kledij is aangewezen voor deze ochtendlijke excursie. Na het ontbijt hebben we een lange rit voor de boeg. We rijden gedurende een 6 tal uur (natuurlijk met de nodige stops) richting Kalibaru een klein stadje gelegen in de residentie Banyuwangi. Lunch in een lokaal restaurant inbegrepen. In de late namiddag komen we aan in Kalibaru en checken we in in ons hotel Margo Utomo Hill View Resort.



DAG 7 Kalibaru – Banyuwangi (O/L) +/- 60 km

Na het ontbijt kennismaking met onze lokale gids voor een bezoek aan de plantage. Maak kennis met de planten en hun helende krachten, die heden

ten dage nog steeds gebruikt worden door de lokale bevolking. Koffie , kruiden zoals nootmuskaat, vanille, gember, kruidnagel etc. Vervolgens lunch in het hotel en check out richting Banyuwangi. Banyuwangi is het grootste regentschap gelegen in de provincie Oost-Java op het meest oostelijke puntje van het eiland Java. Banyuwangi is omgeven door bergen en bossen in het westen en door de zee in het oosten en het zuiden. De naam betekent welriekende geur. Check in in ons hotel :Ilira Hotel Banyuwangi + late lunch. Rest van de dag bent u vrij.



DAG 8 Ijen – Lovina (O/L)

We staan nog eens vroeg op, want vandaag staat de fenomenale excursie naar Ijen op het programma. Met Jeeps vertrekken we vanuit ons hotel (ontbijtbox wordt meegegeven) Na een rit van ongeveer anderhalf uur komen we aan bij het Paltuding base Camp op een hoogte van 1850m boven de zeespiegel. De trek naar de top is 3 km langs een grindweg. Op de top van Mount Ijen ligt een grote krater omgeven door zwavel mijnen en gedurende onze tocht zien we de lokale bevolking met pakken van soms wel 70 kg veelal blootsvoets van de berg komen. Eens de top bereikt op een hoogte van 2385 m staan we op de rand van de krater die zo 'n 200 meter diep is en zo een 36 miljoen kubiek stomend zuur water bevat. Indrukwekkend.

We rijden verder richting de Ketapang haven waar we de ferry nemen richting Bali.

Van daaruit rijden we naar Lovina gelegen op de oordkust van Bali en checken we in in het 4-sterren Hotel The Lovina Bali.



DAG 9 Lovina - Ubud (O/L) +/-75 km

Na het ontbijt gaan we dolfijnen spotten. Met een lokale boot en visser varen we uit op zoek naar scholen dolfijnen die zich vermaken tussen de golven. Een onvergetelijke ervaring. Na deze fantastische uitstap keren we terug naar het hotel voor de lunch.

Om 13h00 vertrekken we naar Ubud met onder andere nog een bezoek aan de Ulundanu Beratan Tempel. Ulun Danu Batur is een Balinese Pura, een hindoeïstisch tempelcomplex, op het Indonesische eiland Bali. Deze is gewijd aan de Watergodin, Ida Betari Dewi Ulun Danu voor de bescherming van de watervoorraden. Van hieruit werd de bevoeiing van een groot deel van de rijstvelden van het eiland gereguleerd. Deze tempel wordt na de Pura Besakih als de belangrijkste tempel van het eiland gezien. Het complex ligt in het noordwesten van het eiland ten westen van Penelokan bij het meer Danau Batur bij de vulkaan Gunung Batur.

Oorspronkelijk stond de tempel dicht bij de krater. In 1917 overleefde deze een vulkaanuitbarsting. In 1926 werd het complex bijna volledig bedekt door as om vervolgens op de huidige plek,



verder van de vulkaan herbouwd te worden. Zoals gebruikelijk bij pura's heeft ook deze drie binnenplaatsen met diverse poorten en zijpoorten. Binnen het complex zijn negen meru's (offerplaatsen) te vinden. De belangrijkste tempelpoort heeft gouden deuren. Overnachting in het feeëriek 4-sterren Wapa di Ume Resort.

DAG 10 Ubud (O / L)

Ontbijt en vervolgens vertrek richting de Tanah Lot....

Vroeg in de voormiddag voor de horden toeristen aankomen bezoeken we de betoverende tempel van Tanah Lot, waarschijnlijk de meest gefotografeerde plaats van het eiland. Vervolgens bezoeken we de tempel van de koningen van Mengwi, een Unesco wereld erfgoed site die rust en kalmte uitstraalt. Een waar pareltje !

Na de lunch nog even op familiebezoek in het apenbos van Kedaton.... Daar aangekomen zien we de aapjes van het heilig apenbos ons al opwachten. De vele tientallen aapjes zijn niet schuw en durven u dus ook te bespringen. Ze zijn echter niet agressief en u wordt constant begeleid door een lokale gids.

Terugrit naar uw hotel Wapa di Ume Resort en vrij diner.



DAG 11 Ubud – Kuta (O/L) – (+/-40 km)

Na het ontbijt en de check out worden we door onze lokale gids opgewacht. We rijden richting onze laatste stop. Onderweg hebben we een natuurwandeling in de mooiste rijstvelden die u ooit in uw leven zult hebben gezien. U komt ogen te kort en waant u in een film... We ontmoeten Nyoman, een lokale boer die een woordje uitleg geeft over het bewerken van de akkers en de echte Balinese bevloeiing van de rijstpadi's. Dit is een systeem dat al sinds de 9de eeuw gebruikt wordt. We drinken het water van een jonge kokosnoot als afscheid en rijden naar het restaurant voor onze lunch. Aansluitend check in in hotel Discovery Kartika Plaza in Kuta

Vrije avond

Dag 12 – Kuta (O)

Vrije dag (ontbijt inbegrepen) in het fantastische hotel Discovery Kartika Plaza Kuta. Indien gewenst kunt u van hieruit ook facultatieve uitstappen doen, maar u kunt natuurlijk ook genieten van de rust.

Dag 13 – Kuta (O)

Vrije dag (ontbijt inbegrepen) in hotel Discovery Kartika Plaza Kuta. Check out in de late namiddag (+/-14.00h) en nadien vlucht richting Doha. Aankomst volgende ochtend in Brussel.

Dag 14- Aankomst in Brussel

Aankomst in Brussel. Hier eindigt een fantastisch avontuur!



NOG MEER REISINFORMATIE

Vluchten

De Blauwe Vogel werkt exclusief samen met Qatar, die ons vanuit Brussel (via Doha) comfortabel naar Jakarta, de hoofdstad van Java brengt. Voor de retour vliegen we vanuit Denpasar (Bali) terug huiswaarts naar Brussel.

Voor de lokale vluchten werken we met Garuda Indonesia, verkozen tot één van de 10 beste luchtvaartmaatschappijen ter wereld.

Taal

De officiële taal van Indonesië is het 'Bahasa Indonesia', maar in Indonesië zijn er verder meer dan 300 verschillende streektalen. De officiële taal 'Bahasa Indonesia' lijkt wat op het Maleis en is vrij makkelijk te leren. Door de vroegere overheersing zijn veel woorden immers afgeleid of overgenomen van het Nederlands. We denken hierbij bijvoorbeeld aan aardappel, koelkas, kantor, knalpot (uitlaat), handuk, bangkrut (bankroet). Verder zijn er ook tal van woorden uit het Portugees afgeleid. Op scholen leren kinderen zowel de officiële taal als het Engels. Daardoor wordt de taal, vooral in de meer toeristische regio's, vrij vlot gesproken. De oudere bevolking spreekt vaak ook nog wat Nederlands. Enkele woorden waar je wat aan kan hebben tijdens je reis door Indonesië : dank je (terimakasih), goedemorgen (selamat pagi), tot ziens (selamat tinggal), ...

Bevolking

In het eilandenrijk Indonesië leven meer dan 300 duidelijk te onderscheiden etnische groepen, elk met een eigen identiteit. Er zijn enorme fysieke verschillen tussen de mensen in de verschillende delen van de archipel, voor wat betreft pigmentatie, haartype, gestalte en gelaatskenmerken. Deze ethnografische verscheidenheid kan worden verklaard door de opeenvolgende migratiegolven vanaf het vasteland van Azië en Afrika. De overgrote meerderheid van de bevolking behoort tot het Maleise ras. De totale bevolking bedraagt meer dan 245 miljoen en daarmee is het het op drie na grootste land ter wereld. Alleen op Java leven meer dan 130 miljoen Indonesiërs.

Geografie

Indonesië is een uitgestrekte archipel van meer dan 13 000 eilanden, waarvan er zo'n 3000 zijn bewoond. Het land ligt tussen het Aziatische vasteland en Australië aan beide zijden van de evenaar. De afstand tussen het meest westelijke deel van Indonesië en de oostgrens op het eiland Nieuw-Guinea bedraagt maar liefst 5100 kilometer. Het totale landoppervlak bedraagt maar liefst 1,9 miljoen km². Java is het belangrijkste eiland. Het eiland beslaat slechts 7% van het totale landoppervlak, maar meer dan de helft van de Indonesiërs woont er. De koloniale Nederlanders noemden alle andere gebieden de "buitengewesten".

Gezondheid

Officieel zijn voor een bezoek aan Indonesië geen vaccinaties verplicht.

Klimaat

Het klimaat op Java en Bali is tropisch. De temperatuur in Java & Bali is het hele jaar doorgaans hetzelfde en ligt ruim boven de 25 à 30°C. De temperatuur van het water is er ook het ganse jaar door erg aangenaam. Neerslag valt op de eilanden in harde, maar korte regenbuien die even snel

komen als ze weer gaan. Tussen oktober en april heeft u iets meer kans op regen, maar u hoeft nooit bang te zijn dat uw reis in het water zou vallen.

Elektriciteit

Er is een voltage van 220volt. Aparte stekkers heeft u dus meestal niet nodig.

Geld en Valuta

De nationale munteenheid is de Rupiah. De biljetten zijn allemaal even groot, de kleuren zijn echter bij elk bedrag verschillend. Voor 1 euro krijgt u momenteel ongeveer 12,170 rupiah. Voor de actuele wisselkoers verwijzen we u door naar de websites www.xe.com of www.coinmill.com.

Bankkaarten en creditcards

U kan vrij gebruikmaken van uw creditcard. (bijv. Visa of Mastercard)
De beste combinatie is: wat contant geld, een bankkaart (met pincode!) en een creditcard (met pincode!).

Informeer voor vertrek altijd even bij uw creditcardmaatschappij over de mogelijkheden van uw kaart.

Geld uit de muur halen is op veel plaatsen mogelijk. Let op : om veiligheidsredenen heeft de Belgische overheid beslist om het gebruik van bankkaarten met Cirrus/Maestro logo buiten Europa niet langer mogelijk te maken. Sommige banken bieden wel de mogelijkheid om deze maatregel, op uw vraag, voor 3 maanden op te heffen. Consulteer uw bank voor verdere info.

Tijdsverschil

Op Java is het 5 u later dan in België, in Bali 6u. In de wintertijd komt er nog een uur bij.

Nog wat nuttige informatie

- * U heeft een internationaal paspoort nodig, dat nog minstens 6 maanden geldig is na uw retourdatum.
- * Zoals U zelf merkt zijn de avondmalen tijdens deze reis niet inbegrepen, u bent dus vrij om te dineren waar u wenst. Onze gidsen hebben wel een aantal leuke restauranttips die ze graag met u zullen delen.
- * Er is een visum bij aankomst in Jogjakarta te voldoen. Deze kost 35USD p.p. en dient ter plaatse contant betaald te worden in USD, euro of rupiah.
 - * Gelieve €60 fooi per persoon te voorzien. Dit dient voor de gidsen, chauffeurs en bagagedragers. U bent natuurlijk vrij om meer of minder te geven naargelang de prestaties.

* Stevig schoeisel is zeker aan te raden tijdens de excursies. Vooral bij bezoek aan tempels en vulkanisch gebied kunnen een paar stapschoenen of trainers goed van pas komen.

* Voor Bromo neemt u best warme kledij mee, gezien het er 's nachts en 's morgens vroeg erg frisjes is. Een dikke trui en een jas zijn zeker geen overbodige luxe.

DE BLAUWE VOGEL WENST U EEN FANTASTISCHE REIS TOE !

