

Buitengewone Cruise **CYPRUS - ISRAEL**



Deze verrassende cruise tussen zee en bergen zal een magische indruk nalaten: de combinatie van een rijke, spirituele geschiedenis met een fascinerende sfeer!



PROGRAMMA

Dag 1 Brussel - Larnaca

Afspraak te Zaventem, waar we de rechtstreekse vlucht nemen naar Larnaca. Bij aankomst op de luchthaven nemen we een transfer naar ons schip. We schepen omstreeks 18u in, aan boord van de MV La Belle de l'Adriatique. Intrek in de hutten. We krijgen een voorstelling van de crew en een welkomstdrankje. Diner en geanimeerde avond aan boord.

Dag 2 Larnaca

Ontbijtbuffet aan boord. In de voormiddag is er een facultatieve daguitstap naar Nicosia, de stad met twee gezichten. Hier maken we kennis met de schatten van de Cypriotische hoofdstad, de laatste stad van Europa die in twee is verdeeld. In de namiddag varen we op de Middellandse Zee in de richting van Israël. Geniet van een ontspannen namiddag op het zonnedek of neem deel aan de animatie aan boord. Diner aan boord.

Dag 3 Haifa

Na het ontbijt is er de mogelijkheid voor een facultatieve daguitstap naar Galilea en het meer van Tiberias. Het meer van Tiberias is een zoetwatermeer, ook gekend als het meer van Galilea, en de voornaamste waterbron van Israël. Volgens de Christenen hebben zich hier vele mythen voltrokken, waarover wordt verteld in de Bijbel. Deze excursie voert u eerst naar Kana, waar Jezus een mirakel voltrok en water in wijn veranderde. We trekken dan verder naar de Berg der Zaligheden, met een opmerkelijk panorama over het meer van Tiberias. Op deze berg zou Jezus volgens de christelijke traditie de „Bergrede“ hebben uitgesproken. We reizen verder naar Tabgha, beschouwd als de mooiste en meest serene heilige plek van het Christendom, en decor van een groot aantal episodes uit de Evangelien. Vervolgens bezoeken we Kafarnaüm, een versterkte nederzetting en basiskamp van Jezus in Galilea. Diner aan boord, gevolgd door animatie.



Dag 4 Haifa – Jeruzalem & Bethlehem (inbegrepen)

Vandaag gaan we naar Jeruzalem en Bethlehem. We bezoeken Bethlehem de stad van David en aan de Geboortekerk, geboorteplaats van Jezus en een van de oudste kerken ter wereld. Verplaatsing naar Jeruzalem, een van de heiligste en meest fascinerende steden ter wereld. De oude stad herbergt meer dan 200 historische monumenten, waaronder de Klaagmuur en de Heilige Grafkerk. Ontdek onder andere de kleurrijke markt waar de drie grootste geloofsovertuigingen (christenen, joden en moslims) samenleven. Terug aan boord voor het diner.

Dag 5 Haifa – Nazareth (inbegrepen)

Na het ontbijtbuffet ontdekken we vandaag Nazareth. Kennismaking met Nazareth, we rijden door de pittoreske heuvels van Galilea en de historische vallei van Jizreël tot aan de plek waar de engel Gabriël verscheen aan Maria en aankondigde dat ze het leven zou schenken aan de Messias. Bezoek aan de Basiliek van de Aankondiging, de grootste rooms-katholieke kerk van het Midden-Oosten, en een van de heiligste altaren van de christelijke wereld. Daarna brengen we een bezoek aan de orthodoxe kerk van Sint-Gabriël, gebouwd bovenop de natuurlijke waterbron van de put van Maria. Tot slot volgt nog een bezoek aan de kerk Sint-Jozef, gebouwd in 1914, op de plaats waar de werkplaats van de timmerman Jozef gevestigd geweest zou zijn. In de namiddag is er een facultatief bezoek aan Akko (Saint-Jean-D’Acre), een belangrijk bolwerk voor de kruistochten naar het Heilig Land. De oude stad van Akko staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO en herbergt tal van opmerkelijke sites zoals de overblijfselen van de Hellenistisch-Romeinse periode en de kruisvaarders- en Ottomaanse periode. Het fascinerende historische erfgoed, de unieke samensmelting van Oost en West en de prachtige overblijfselen van de verschillende culturen maken van Akko een van de belangrijkste steden uit de antieke wereld. Of kan je in de namiddag een facultatief bezoek maken naar Massada en de Dode Zee. De indrukwekkende archeologische site van Massada, geklasseerd als UNESCO Werelderfgoed, die uitsteekt op de woestijn van Judea en de Dode Zee, staat bekend als een van de belangrijkste overblijfselen van de Joodse geschiedenis. Op deze plek liet Herodes een versterkt paleis optrekken, met al het mogelijke comfort dat destijds voorhanden was. Na de dood van Herodes werd de bergtop de laatste voorpost van de Joodse Zeloten, die zich tegen de Romeinen kantten. Na het bezoek aan het fort geniet u van een lunch in een hotel langs de oever van de Dode Zee. Daarna kunt u ontspannen en een duik nemen in het zwembad van het hotel of in de Dode Zee die rijk is aan mineralen.

Dag 6 Limassol

In de voormiddag varen we naar Cyprus.

In de namiddag, vertrek voor het facultatieve geleide bezoek aan de oude stad van Limassol en zijn Byzantijnse middeleeuwse kasteel. U verkent het middeleeuwse kasteel van de stad en de schaduwrijke tuinen. Het gebouw dateert uit de 13de eeuw, werd opgericht op de ruïnes van een Byzantijns kasteel en kende talrijke verbouwingen en afbraken tijdens de geschiedenis van Cyprus. De Venetianen plunderden het, de Ottomanen maakten er een militair gebouw van en de Britten gebruikten het als een koloniale gevangenis. Het huisvest tegenwoordig het middeleeuwse museum van Cyprus met Ottomaans aardewerk, middeleeuwse harnassen en voorwerpen uit het dagelijkse leven uit de Byzantijnse tijd. Vrije tijd in het historische centrum. Terug naar het schip.



Dag 7 Limassol - Larnaca

Voormiddag facultatieve uitstap: bezoek aan de archeologische sites van Paphos, stad geklasseerd op de werelderfgoedlijst van Unesco. Uw bezoek start met de graftomben van de Koningen, een mysterieuze plaats in een quasi woestijnlandschap. Daarna volgt een bezoek aan de huizen van Dionysos, Theseus en Aion waar u de schitterende mozaïeken kunt bewonderen, die per toeval werden ontdekt in 1962. We reizen verder richting Geroskipou, met een bezoek aan een kleine werkplaats waar loukoum wordt geproduceerd, gevolgd door een degustatie. In de namiddag varen we naar Larnaca. 's Avonds is er diner en gala-avond.

Dag 8 Larnaca - Brussel

Ontbijtbuffet aan boord. In de ochtend komen we aan en checken we uit. We nemen een transfer naar de luchthaven van Larnaca en vliegen terug naar Brussel.



DE PRIJS OMVAT

Chartervlucht Brussel - Larnaca - Brussel
NL begeleiding gedurende de volledige reis
Transfer luchthaven - schip - luchthaven
7 nachten cruise in volpension vanaf diner op dag 1 t.e.m.
ontbijt op dag 8 op basis van een gedeelde kajuit op het
standaarddek
Verfijnde keuken aan boord
Drankenpakket aan boord (uitgez. champagne en
geselecteerde wijnen)
2 excursies in Israel met NL gidsen en lunch inclusief:
Dag 4: Jeruzalem & Bethlehem
Dag 5: Nazareth
Gratis Wifi (internet) aan boord
Animatie aan boord

DE PRIJS OMVAT NIET

Overige dranken (champagne & geselecteerde wijnen)
Verzekering
Facultatieve uitstappen te Cyprus
Persoonlijke uitgaven
Internationaal paspoort



FACILITEITEN AAN BOORD

Groot salon - bar met danspiste en grote eetzaal met bediening - pianobar met tv - bibliotheek en terras - groot zonnedeck met bar en restaurant - 2 jacuzzi's en ligstoelen - souvenirwinkel - EHBO - lift

Airconditioning op het hele schip en in elke kajuit, radar, radio-telefoon en wifi aan boord (betalende service).

KAJUITEN

Al de kajuiten hebben buitenvzicht en zijn uitgerust met een douche en WC, satelliet-tv, haardroger, kluis, radio, individuele centrale verwarming of air-conditioning, 220V stopcontacten, wifi

DEKKEN

Standaarddek:	19 kajuiten
Hoofddek:	25 kajuiten
Inschepingsdek:	22 kajuiten
Bovendek:	29 kajuiten
Zonnedeck:	Er zijn geen kajuiten op het zonnedeck

WEETJES

Bouwjaar:	2007
Jaar van renovatie:	2017
Totale capaciteit:	190
Aantal kajuiten:	passagiers 95
Lengte:	103,50 meter
Breedte:	11,90 meter
Bemanning:	48 leden

