

MAJESTIC ECUADOR

Van de Amazone via de Andes naar de Pacific



Dag 1: Brussel - Otavalo (D)

Vertrek vanuit Brussel met overstap in Madrid.

Bij aankomst ontvangst door de Nederlandssprekende gids/begeleider. Door het platteland, langs het Andesgebergte rijden we door de vruchtbare Vallei van Guayllabamba richting Otavalo. Onderweg proeven we een van de vele onbekende smaken die de natuur in Ecuador biedt: de Chirimoya vrucht.



Met een beetje geluk kan je de besneeuwde top van de Cayambe vulkaan zien, 5790 meter, de derde hoogste berg van het land. Check-in in de oude 'Hacienda Pinsaquí', gelegen in weelderige tuinen aan de rand van Otavalo. Deze Hacienda heeft een geschiedenis van 300 jaar. Diner in de Hacienda

Dag 2: Otavalo (O-L-D)

We beginnen onze ontdekkingen met de gemeenschap van San Clemente op de hellingen van de vulkaan Imbabura. Het bezoek aan San Clemente richt zich op de activiteit van de Pachamanka, een fundamenteel onderdeel is van hun vieringen, vooral tijdens de equinoxen en zonnewendes. De Pachamanka's bestaan uit het bereiden van voedsel op een voorouderlijke manier waarbij de pot de aarde is, de schoot van moeder aarde. Deze gewoonte bestaat ook in Peru.



Na de maaltijd te hebben gedeeld vertrekken naar het Parque del Condor. Hoewel het de symbolische vogel van de Ecuador is, leven er nog maar zo'n 60 condors in het wild. De doelstelling is het redden van de Condor en andere wilde vogels. Geen van de vogels is direct uit zijn natuurlijke habitat gehaald. Veel vogels zijn gered uit illegale gevangenschap of illegale handel.

Hierna nemen we de route naar het Cotacachi Cayapas Ecological Reserve, met de prachtige crater lagune van Cuicocha een unieke plek om van de natuur te genieten per boot op het meer.

We eindigde de dag in Cotacachi, wereldberoemd voor lederwaren die hier gemaakt worden.

Dag 3: Otavalo - Quito (O-L-D)

Na het ontbijt bezoeken we een van de oudste en meest bekende markten van Latijns Amerika.

Deze bestaat uit 2 delen: de beesten markt en de indiaanse markt.

Op de Plaza de Ponchos kunt u veel mooie handwerkproducten vinden zoals: kledij, sieraden en accessoires. Hierna krijgen we een traditionele lunch aangeboden.



Vervolgens reizen we naar Quito de hoofdstad in de provincie Pichincha.

Vlak voor Quito bezoeken we het kleine museum Inti Ñan, midden op de evenaar.

Er loopt een rode streep dwars over de grond, zodat men met één been op het noordelijk en één been op het zuidelijk halfrond kan staan! Hier gaan we de krachten van verschillende hemisferen ervaren.

Aan het einde van de middag komen we aan in ons hotel Dann Carlton in het hartje van Quito.

Dag 4: Quito (O-L-D)

In de ochtend ontdekken we het koloniaal centrum van Quito.

Quito werd al in 1978 op de UNESCO-lijst van cultureel erfgoed geplaatst.

We maken kennis met pre-colombiaanse kunst in het Nationaal Museum van Ecuador. We wandelen door het historische centrum en bezoeken er de belangrijkste klassieke gebouwen.



In de namiddag vertrek met de kabelbaan naar Cruz Loma op 4100 meter hoogte. Hier heb je een prachtig uitzicht over Quito.

Bij helder weer kun je de verschillende vulkanen zien. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dit ook 's ochtends plaatsvinden.

Dag 5: Quito - Ahuano (O-L-D)

Na het ontbijt verlaten we de Andes voor een paar dagen. Via een mooie route reizen we naar Papallacta in de buurt van de Cordillera Oriental op de weg van Quito die naar het Amazonewoud leidt. We dalen af van de hooglanden naar Papallacta door een gebied waar het ecosysteem verandert van Andes naar tropisch oerwoud. In Papallacta stoppen we voor een heilzaam bad in de vulkanische warmwaterbronnen. Hierna maken we een boswandeling in Guango op zoek naar kolibries.



Na de lunch in Misahualli vertrek per gemotoriseerde kano's om naar het Casa del Suizo te varen voor een verblijf van 2 nachten aan de Rio Napo.

Dag 6: Ahuano (O-L-D)

Uitgerust met goede laarzen (van het hotel) varen we richting het woud. Hierna volgt een wandeling van 2 uur door het regenwoud.



Vergezeld door een inheemse gids leren we over de fauna en flora met de vele medicinale planten. Diegenen die het wensen kunnen hier de Napo rivier zwemmen en we keren terug op een vlot, of zittend in een opblaasbare band.

In de namiddag maken we kennis met de vriendelijke bevolking van het dorp Ahuano. Het programma van de bezoeken is geregeld door de lodge en kan dus aangepast worden door hen.

Dag 7: Ahuano-Riobamba (O-L-D)

Na een vroeg ontbijt terugkeer naar de bus en verderzetting naar de provinciale hoofdstad stad Puyo .

Stop bij een balsahout fabriekje en een rum makerij.

De weg naar Baños, (la Ruta de las Cascadas of de route van de watervallen) is spectaculair. Het volgt de Rio Pastaza.



Onderweg stop bij El Pailon del Diablo, de meeste bekende . Lunch en bezoek van het gezellige dorpje Baños bekend om de wamwaterbronnen die afkomstig zijn van de zeer actieve vulkaan Tungurahua.

Hierna rijden we naar Riobamba. Overnachting in Mansion Santa Isabella.

Dag 8: Riobamba-Cuenca. (O-L-D)

De wekelijkse markt van Guamote is zonder twijfel de meest authentieke van het land.

Hier geen kraampjes voor toeristen het is echt een lokale markt met dieren, vlees, groenten en stoffen. De indianen uit de ganse streek rondom Guamote komen hier naartoe om te kopen, verkopen of om zelfs te ruilen zoals dit vroeger bij ons gebeurde.



Na de lunch m vertrekken we naar de Inka ruïnes van Ingapirca, de best bewaarde van het land.

We rijden verder naar de mooie stad Cuenca.

Dag 9: Cuenca (O-L-D)

Na het ontbijt bezoeken we een fabriekje waar de bekende 'Panama' hoeden vervaardigd worden met de 'paja toquilla'.

Hierna vertrekken we naar de gemeenschap Kushi Wayra. Hier leren we hoe zij in harmonie met de natuur leven.

Middagmaal ter plaatse en kennismaking met de inheemse medicinale planten.

Dit is een uniek moment, de vriendelijke bevolking beziet dit 'samenzijn' als een gunst.



Terugkeer naar Cuenca en bezoek aan het centrum met haar prachtige koloniale gebouwen, de bloemenmarkt en de kathedraal.

Dag 10: Cuenca-Guayaquil (O-L-D)

Na het ontbijt vertrek via de hooglanden van het Nationaal Park El Cajas. Langs indrukwekkende vergezichten komen we aan de kust van Stille Oceaan.

Onderweg zijn er verschillende haltes voor foto's en in de Finca del Deseo leren we alles over de verwerking van de cacao. Middagmaal in de finca.



Hierna rijden we naar de economische hoofdstad van het land.

Met voldoende tijd (anders de volgende ochtend) bezoeken we het Parque Historico gelegen aan de oevers van de Guayas rivier. Het is de beste plaats om het verloop van de stad te begrijpen door de eeuwen heen. Men vindt er historische huizen, verschillende plantensoorten en zelfs een kleine zoo met de inheemse diersoorten uit de regio.

Dag 11: Guayaquil - Puerto Lopez (O-L-D)

Na een rustig ontbijt gaan we het centrum van Guayaquil bezoeken.

Na een mooie wandeling langs de Malecon gaan we naar de wijk Las Peñas, het oudste gedeelte van de stad met haar kleurige huizen.



Na de middagmaal vertrek naar Puerto Lopez waar we aan de rand van het Nationaal Park Machalilla in het Mantaraya Lodge overnachten.

Dit is zeker niet dezelfde luxe als in Guayaquil maar wel het beste ter handen. Diner in de Lodge.

Dag 12 : Puerto Lopez (O-L-D)

Vertrek naar het strand van Los Frailes een van de mooiste stranden van Ecuador gelegen in het beschermd Nationaal Park van Machalilla. Hier geen verkopers en strandventers.

Verder bezoeken we Agua Blanca, een inheems dorpje met een kleine archeologische site. We maken ook nog een tocht door het tropisch woud tot aan een pond waar men in de zwavelhoudende waters kan baden.



In de namiddag bezoeken we de gemeenschap van Salango, waar de archeologische vondsten ongeveer 5000 jaar oud zijn. Diner in de stad.

Dag 13: Puerto Lopez (O-L-D)

Na het ontbijt beginnen we met een bezoekje te brengen aan de vismarkt, gelegen aan het strand van Puerto Lopez. De aankomst van de vissersboten is altijd een zeer kleurrijk spektakel.

Tussen juni en oktober is het 'walvissen seizoen'. Rond einde mei komen er ongeveer 500 bultruggen vanuit Patagonië om zich hier voort te planten en ze zullen ongeveer tot begin oktober blijven om dan aan hun terugreis te beginnen.



Per boot doen we oversteek naar het eiland Isla de la Plata.

Op het eiland vind men talrijke vogels zoals de Blauwvoet Jan van Gent en andere exotische vogels en soms zeehonden.

Vergeet niet uw zwemgerief en sandalen mee te nemen want onder water valt er nog veel te ontdekken. Zwembril en snorkel zijn ter plaatse beschikbaar.

Buiten gekleurde vissen zijn er ook nog groene schildpadden.



Dag 14 -15 : Puerto Lopez-Brussel (O-L-D)

Na het ontbijt rijden we richting Guayaquil via een andere route. In Guayaquil genieten we een heerlijke lunch en wat vrije tijd alvorens we naar de luchthaven vertrekken voor de terugvlucht naar Madrid.

Nachtvlucht en aankomst in België in de vroege avond.