

BAAI VAN

NAPELS

CULTUUR X NATUUR

Prachtige tempels

Word ondergedompeld in de rijke geschiedenis

Heerlijke wijnen

Bezoek een wijndomein met prachtig uitzicht

Mooie eilanden

Laat je betoveren door het unieke Capri

Gezellige straatjes

Snuif de typische Italiaanse sfeer op



Reisfamilie Carlier • 1609

deblauwevogel.be



“Eerst Napels zien, dan sterven”

De Baai van Napels: dat is zon, zee, natuur, cultuur en een heerlijke Italiaanse keuken. Enkele pareltjes in de streek zijn Capri, Amalfikust, Pompeii en Sorrento.

Capri met zijn mooie natuur, Pompeii om zijn historische waarde, Amalfi met zijn mooie kustlijn en Sorrento als meest bekende badplaats met zijn heerlijke Limoncello.

“Eerst Napels zien en dan sterven.” Het is een bekende uitdrukking. Wat er mee bedoeld wordt, is duidelijk: kennismaken met Napels en de ruime regio is het beste dat een mens kan overkomen. Geniet van zes fijne dagen.

De start van een Italiaans avontuur

Brussel - Napoli - Castellamare di Stabia

Afspraak op de luchthaven van **Zaventem**.
Daar nemen we het vliegtuig richting **Napels**.

In Napels aangekomen wacht een autocar ons op voor transfer naar het centrum van de stad, een omgeving met ontelbare mooie, herstelde en hernieuwde gebouwen. We brengen een bezoek aan de **Piazza del Plebiscito** en de **Galleria Umberto I**.

Daarna rijden we via de prachtige kustroute naar ons hotel, waar we de komende nachten ook verblijven.

Avondmaal en overnachting in het 4**** superior hotel **La Medusa**. Je voelt je hier onmiddellijk thuis dankzij de familiale en uiterst gezellig sfeer.



Tophotel met een superscore van 9.2/10



Reiziger Gertjan

“Mijn vrouw noemde dit hotel de hemel op aarde, en we zijn echt wel wat gewend! Zo’n enorme luxe: een soort oase. Heel erg mooi hotel en tuin. Super. We komen zeker terug.”



Indrukwekkende tempels

Castellamare di Stabia – Paestum – Salerno – Castellamare di Stabia



Baai van Napels - Dag 2

Na het ontbijt rijden we per autocar naar **Paestum, één van de belangrijkste archeologische plaatsen in Italië.**

De indrukwekkende ruïnes van Paestum werden toevallig ontdekt rond 1750, toen koning Karel IV van Napels wegenwerken in de streek liet uitvoeren. We bezoeken de **Dorische tempels van Neptunus en Ceres en de tempel van Hera. Ook nemen we een kijkje in het museum. In de namiddag bezoeken we Salerno.**

Deze mooie stad gelegen aan de **Golf van Salerno bezit een prachtige middeleeuwse binnenstad.**

Na dit bezoek keren we terug naar ons hotel voor het avondmaal en onze overnachting.

Reiziger Nancy

“Salerno is een verborgen paradijs. Dit was echt het hoogtepunt van onze reis naar Italië. Een mooi klein strand met turquoise en helder water.”



Baai van Napels - Dag 2

Legendarische eilanden

Castellamare di Stabia – Capri – Anacapri – Castellamare di Stabia

Vandaag maken we een gecombineerde boot-autocar-trip naar het eiland **Capri**. Ooit verbleven de Grieken hier.

Het mondaine eiland is sinds de Romeinse oudheid geliefd vanwege haar schoonheid en fraaie uitzichten.



“Capri, het bloemrijke eilandje is al decennialang een lievelingsbestemming van celebrity’s en miljonnairs, ontdek zelf waarom.”



Na aangemeerd te zijn, rijden we naar **Anacapri** waar we de beroemde **Villa San Michele** van **Axel Munthe** bezoeken. We keren terug naar **Capri** voor een stadsbezoek met de **Tuinen van Augustus** en de **Punta Tragara**. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Beeldige bergen

Castellamare di Stabia – Sorrento – Positano – Castellamare di Stabia

Na het ontbijt rijden we in de voormiddag naar **Sorrento**. We maken een korte verkenning door het centrum en genieten van het schitterend uitzicht.

We vervolgen de dag met een prachtige rit, hoog tegen de bergflank, langs de mooiste kust van Italië. Spectaculaire afdaling naar **Positano**, waar we op verkenning gaan.

In de namiddag verkennen we het prachtig stadje en genieten we van een vrij moment. Avondmaal en overnachting in het hotel.



Positano, leven als in een postkaart...

Zalig slenteren door de smalle straatjes en steegjes. Genieten van een cappuccino op een gezellig terrasje...



De Amalfitaanse kust, één van de mooiste ter wereld

Steile kliffen, kleurrijke dorpjes en heerlijke Italiaanse sfeer.



Een duik in de rijke geschiedenis

Castellamare di Stabia – Pompeï – flanken van Vesuvius – Castellamare di Stabia

Na het ontbijt maken we de transfer naar **Pompeï**, die gekend staat als dé archeologische schat bij uitstek, omdat deze door de uitbarsting van de Vesuvius één van de best bewaarde Romeinse steden is. We brengen een uitgebreid stadsbezoek. Wereldbekend is het koppel dat letterlijk in elkaars armen begraven werd.

We rijden daarna door de wijngaarden op de flanken van de Vesuvius naar een gekend **wijndomein**. We genieten hier van een rondleiding en proeverij op het wijndomein en bewonderen we een spectaculair uitzicht. Nadien keren we terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.



Historische site van Pompeii

Weinig beschavingen hebben zo'n fascinerende en zo'n tragische geschiedenis gehad als die van de antieke stad Pompeii. Ooit was Pompeii een multicultureel centrum met een meertalige bevolking die zich, net als vandaag de dag, bezighield met feesten, officiële ceremonies, sport en politiek, maar vandaag de dag is de term 'Pompeii' synoniem met catastrofe en vernietiging.

Door de eeuwen heen is Pompeii getroffen door verschillende natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, waaronder bombardementen door de geallieerden en natuurlijk de beruchte vulkaanuitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus.



Het einde van een bijzondere, mooie reis

Castellamare di Stabia – Brussel

Na het ontbijt hebben we nog wat tijd in het hotel waarna we op het eind van de voormiddag naar de luchthaven rijden. Hier nuttigen we een zelfgekozen snack waarna we onze terugvlucht nemen naar **Brussel**.

**Specifieke vragen?
Contacteer ons**

011/705.500 of info@deblauwevogel.be
Sint-Truiden, Luikersteenweg 62
Nieuwpoort, Valkestraat 6

**Boek online of via
deze qr-code**

