



Langsheen de Ganges in 20 dagen



Magisch India

Van New Delhi naar Kolkata langsheen de Ganges in 20 dagen



Hoogtepunten van deze uitzonderlijke reis

- New Delhie bezoek
- Agra Taj Mahal
- Varanasi
- 13 dagen cruise op de Ganges in de Luxe Pandaw boot
- 6 dagen ontdekking van India (in 5 ★ hotels)
- Kolkata

Dompel onder in de tijdloze pracht van India terwijl u aan boord gaat van onze exclusieve luxe cruise op de heilige Ganges. We nemen u mee op een betoverende reis van Kolkata naar het spirituele hart van India, Varanasi. Gedurende deze onvergetelijke reis zult u worden ondergedompeld in de rijke culturele erfenis van het land, terwijl u langs schilderachtige oevers, historische steden en heilige pelgrimsoorden vaart. Laat u verwennen door eersteklas voorzieningen, geniet van de culinaire hoogstandjes van de Indiase keuken en beleef de mystiek van de Ganges op een unieke en weelderige manier. Dit is de ultieme reiservaring voor diegenen die op zoek zijn naar luxe en spiritualiteit op één van 's werelds meest iconische waterwegen.

Dag 1 : Vertrek naar New Delhi

We vertrekken vanuit Zaventem richting New Delhi.

Dag 2 : Aankomst in New Delhi

Welkom in India! We regelen het vervoer vanaf de luchthaven naar uw hotel. De rest van de dag kunt u naar eigen wens invullen of uitrusten. Geniet van een heerlijk diner.

- Overnachting in **CLARIDGES DELHI ******* of gelijkwaardig
- Maaltijden : diner



Dag 3 : Delhi

Vandaag staat de tour in het teken van het rijke erfgoed van Oud en Nieuw Delhi, met onder andere een Heritage Walk in de grootste moskee van India, de 'Jama Masjid', gebouwd in 1644 na Christus, die het fijnste Islamitische architectuur laat zien.

Verken het echte leven van Oud Delhi door de doolhofachtige straatjes van de iconische oude bazaar 'Chandni Chowk' en Azië's grootste kruidenmarkt te doorkruisen.



Ervaar de koloniale periode in 'Lutyens Delhi', inclusief het Mahatma Gandhi Museum 'Birla House', de tempel 'Bangla Sahib Gurudwara' en neem deel als vrijwilliger in zijn heilige gemeenschapskeuken die dagelijks meer dan 10.000 devoten, pelgrims en daklozen voedt. Bezoek de ceremoniële boulevard 'Raj Path' om getuige te zijn van de beste werken van 'Sir Edwin Lutyens' uit het Britse Raj-tijdperk van de jaren 1920, waaronder koloniale overheidsgebouwen, India Gate, het Presidentieel Paleis en het Parlement van buitenaf. Maak een

reis naar de City Centre Market 'Connaught Place', vernoemd naar de 'Duke of Connaught', en omringd door het centrale park van Delhi.

Transfer terug naar uw hotel.

- Overnachting in **CLARIDGES DELHI 5 ******* of gelijkwaardig
- Maaltijden: ontbijt in uw hotel. Lunch of diner.

Dag 4 : Agra

We rijden verder naar Agra, de stad uit het Mughal-tijdperk die het thuis is van het wereldwonder 'Taj Mahal'! Na het inchecken in ons hotel vervolgen we onze reis met een Heritage Walk binnen India's beste Mughal-fort, het Rode Fort van Agra, een geprezen UNESCO-werelderfgoed en de keizerlijke residentie van de heersers uit de 16e eeuw van de 'Mughal-dynastie'.



Als de tijd het toelaat, bezoeken we marmeren werkplaatsen die bekend staan om het fijnste Mughal-kunstwerk. Laten we genieten van traditionele Indiase Chai-thee, bereid en geserveerd ter plaatse, samen met Indiase lekkernijen.

- Overnachting in **TAJ CONVENTION ******* of gelijkwaardig
- Maaltijden: ontbijt in uw hotel. Lunch of diner.



Dag 5 : Agra – New Delhi – Varanasi

Laten we de dag beginnen met een Grand Tour bij zonsopgang van de Taj Mahal, die in 1630 werd gebouwd door de Mughal-keizer 'Shah Jahan' ter nagedachtenis aan zijn geliefde vrouw 'Mumtaz Mahal', die stierf bij de geboorte van hun 14e kind.



Vervolgens gaan we terug naar de luchthaven van Delhi voor onze vlucht naar Varanasi. Bij aankomst worden we naar ons hotel gebracht voor de laatste nacht voorafgaand aan onze cruise.

- Overnachting in **TAJ GANGES ******* of gelijkwaardig
- Maaltijden: ontbijt in uw hotel. Lunch of diner.



Dag 6 – Varanasi

Ervaar de betoverende schoonheid van Varanasi op deze zesde dag van uw reis. Begin de ochtend met een rustige roeiboottocht bij zonsopgang langs de heilige badplaatsen aan de oever van de Ganges.



Na een verkwikkend ontbijt, verken de oude stad en laat u leiden door de doolhof van smalle straatjes. Breng een bezoek aan de majestueuze Kashi Vishwanath-tempel en aanschouw de bedrijvige lokale wevers in actie.

Na een smakvolle lunch is het tijd voor een bezoek aan Sarnath, de plek waar Heer Boeddha zijn eerste preek hield in het Hertenpark. Sluit de dag af met een sfeervolle wandeling langs de Ghats, waar u getuige zult zijn van de betoverende Aarti-rituelen. Laat de dag culinair eindigen met een feest van lokale lekkernijen bij de befaamde Kebab Factory.

Geniet van een rustgevende overnachting in het weelderige Taj Ganges Hotel Varanasi, waar elk moment van uw verblijf wordt gekoesterd.

- Overnachting in **TAJ GANGES 5 ******* of gelijkwaardig
- Maaltijden: ontbijt in uw hotel. Lunch of diner.



Dag 7 - Varanasi naar Patna

Vertrek 's ochtends uit Varanasi en ga naar het treinstation voor uw reis naar Patna, waar we u ontmoeten bij uw Pandaw-schip. Ontspan aan boord en maak kennis met uw bemanning voor de komende 12 nachten.



Dag 8 – Barh

In de ochtend maken we een stadsrondleiding door Patna, met een bezoek aan The Golghar, een groot, in de stijl van een stoepa gebouwd graanpakhuis uit 1786. Tijdens de lunch varen we stroomafwaarts voordat we aankomen in Barh, een stad die bekend staat om het hindoeïstische rituele cremeren bij Urmanath en de Alakhnath-tempel.

Dag 9 – Mokama

Maak een stop in Mokama, ooit de thuisbasis van Jim Corbett, de natuurbeschermmer en beschermer van de Indiase tijgers. Omringd door landbouwgrond heeft Mokama de op één na hoogste productie van linzen in het land. Ontdek meer over de vrijheidsstrijders uit Mokama, zoals Lalldin Saheb, die tijdens de vrijheidsstrijd werd veroordeeld tot gevangenisstraf onder het Britse bewind.



Dag 10 – Munger

Munger is tegenwoordig een grote en geïndustrialiseerde stad, maar heeft een boeiende geschiedenis. In 1762 verplaatste Mir Qasim, de Nawab van Bengalen, zijn hoofdstad van Murshidabad naar Munger en stichtte hier een centrum voor de productie van vuurwapens. Verken het Mogolfort, de begraafplaats van de East India Company en stap binnen in de Bihar School of Yoga, opgericht in 1964 door Satyananda Saraswati. Het is een van de toonaangevende yogascholen in het land, die yogatechnieken heeft ontwikkeld door een synthese van traditionele yogische, vedantische en tantrische praktijken en moderne gezondheidswetenschappen.

Dag 11 – Sultanganj

Vervolg de reis naar Jahanigra Island, een bedevaartsoord met veel rotsgravures in reliëf, daterend uit de achtste eeuw en afbeeldingen van aspecten van Siva en Vishnu. 's Avonds leggen we aan bij Sultanganj, met zijn twee imposante granieten rotsen: de ene bekroond met een moskee en de andere met een klein tempeltje uit de 16e eeuw.



Dag 12 – Bateshwarsthan

Varen langs dit gedeelte van de rivier biedt de mogelijkheid om de zeldzame Gangesdolfijnen te spotten. Kom aan in Bhagalpur, een centrum van zijdeproductie, en bezoek het 18e-eeuwse herenhuis van de Collector, Augustus Cleveland. Voorbij de samenvloeiing van de Kosi-rivier die afkomstig is uit Nepal, meren we aan in het schilderachtige stadje Bateshwarsthan om de boeddhistische site uit de 8e eeuw van Vikramshila te ontdekken. Dit was een van de twee belangrijkste leercentra in India tijdens het Pala-rijk, naast Nalanda.



Dag 13 – Farakka

Betreed een gedeelte van de rivier dat rijk is aan vogelleven, voordat je stopt bij Samtaghat, ook bekend als Raj Mahal. Steek over van de Lower Ganges of Hooghly-rivier naar de Ganges zelf via het Farraka-kanaal en de sluis, die werd gebouwd tussen 1963-1975. Bij het binnenvaren van de grote rivier zal de imposante Farraka-dam net stroomafwaarts zichtbaar zijn. Deze dam houdt effectief de Ganges tegen en controleert strategisch de waterstroom naar het naburige Bangladesh.

Dag 14 – Murshidabad

Vervolg de cruise richting Murshidabad, waar het imposante Hazarduari Palace de waterkant domineert. Verken de stad, een verborgen architectonisch juweel langs de rivier, met dramatische, witgekalkte structuren uit het koloniale tijdperk, waaronder de Katra-moskee en de Katgola-paleizen.





Dag 15 – Khushbagh

Maak in de late namiddag een wandeling naar de Khushbagh, een vredige Mughal-stijl tuin die de graven omvat van Siraj-ud-Daulah - de laatste onafhankelijke Nawab van Bengalen - en zijn familie. Vervolgens vaar je langs het slagveld van Plassey waar, in 1757, Robert Clive, de commandant-in-chef van Brits-India, Siraj-ud-Daulah, de laatste onafhankelijke Nawab van Bengalen, versloeg.

Dag 16 – Mayapur

Ga op ontdekkingsstocht naar het dorp Matiari, bekend om het bewerken van messing. Interactie met lokale ambachtslieden om te leren hoe deze vaardige vakmensen zich specialiseren in verschillende processen - van het bewerken van het metaal tot het graveren van ontwerpen. Aanschouw het hele proces om messing waterkruiken, dienbladen en andere voorwerpen te creëren. Vaar verder richting Mayapur om de uitgestrekte nieuwe tempel van ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) te verkennen, die de horizon domineert. Als het hoofdkwartier van ISKCON, of de Hare Krishna-beweging, ontvangt de tempel jaarlijks meer dan een miljoen zingende en dansende devoten van over de hele wereld.



Dag 17 – Kalna

Kom aan in het landelijke stadje Kalna en maak een ritje in rickshaws om een groep van enkele van de meest aantrekkelijke terracotta-tempels van Bengalen te zien, evenals de unieke Shiva-tempel met concentrische ringen bestaande uit 108 kleinere heiligdommen. Op de terugweg naar het schip kun je de kleurrijke lokale markt verkennen, vol met fruitverkopers en visverkopers.



Dag 18 – Kolkata

Vaar langs de Portugese nederzetting van Bandel en de oude Nederlandse nederzetting van Chinsura voordat je aankomt in Chandernagore, een Frans bezit tot 1950. Maak een wandeling langs de promenade aan de rivier, bezoek de kerk uit de 18e eeuw en het huis van Duplex, de voormalige gouverneur-generaal van Frans-Indië. Leg 's nachts aan in de buurt van Kolkata.

Dag 19 - Kolkata



We verlaten onze boot in de morgen en we gaan ons onderdompelen in het bruisende stadsleven met een vroege ochtendbezoek aan de levendige bloemenmarkt, één van de grootste in Azië. We slingeren door bergen van goudsbloemen en jasmijn en aanschouwen hoe mensen bloemen kopen voor tempeloffers en gebeden. Een wandeling naar de rivier stelt ons in staat om een traditionele Akhara te aanschouwen (afhankelijk van het tijdstip), waar mannen van alle leeftijden de traditionele vorm van worstelen bekend als kushti of pehlwani beoefenen.

In de voetsporen van de Britse Raj maken we een wandeltocht door koloniaal Kolkata. Dalhousie Square, nu bekend als B.B.D. Bagh, wacht in het politieke hart van de stad. We bewonderen koloniale gebouwen, waaronder het prominente Writers' Building, het voormalige hoofdkantoor van de East India Company, en stappen binnen in de St. John's Church met zijn schilderij van het Laatste Avondmaal, met de inwoners van de stad gekleed als apostelen.

Later ervaren we de sereniteit van het Victoria Memorial met een wandeling door de prachtige tuinen. We bewonderen de koepelvormige wit marmeren zaal gebouwd ter nagedachtenis aan koningin Victoria en ontdekken Victoriaanse memorabilia en schilderijen uit het Britse Raj-tijdperk. Onze dag eindigt in de Maidan, het grootste stedelijke park van de stad en de "longen van Kolkata", waar mensen samenkomen voor een potje cricket.

Maaltijden: Ontbijt & Lunch & Diner

Accommodatie: Taj City Center New town 5 ***** hotel 8.5/10



Dag 20 – Kolkata – Brussel

We vertrekken vanuit ons hotel richting luchthaven voor onze vlucht naar Brussel

